

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΟ ΚΑΡΓΑΚΟ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης

κ. Χρυσοστόμου Γ'

Ως έκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Τερψιθέας, εύρισκομένου σήμερον εἰς τὴν ἔξοδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ Παύλου, μεταφέρω τάς θερμοτάτας συλλυπητηρίους αὐτοῦ εύχας πρός τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἐκλιπόντος, ἀγαπητοῦ Σαράντος Καργάκου.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὔσταθιε καὶ ἀγαπητή πενθοῦσα σύναξις, ἡ Ἀποκάλυψις, τὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς λέγει: «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τά δέ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν» (Ἄποκ. 14,13). Καί ἀπό τὴν ἄλλη, ὁ τραγικός ποιητής τῆς ἀρχαιότητος ὁ Εύριπίδης θά μᾶς πεῖ: «Ὦλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν».

Καί οἱ δύο αὐτοί στίχοι ἰσχύουν ἐπακριβώς διὰ τὸν προκείμενον νεκρόν.

Ο Σαράντος Καργάκος, τῷ ὅντι, ὑπήρξε ἔνας πιστός χριστιανός, τέκνον τῆς ἀγίας μας Ἐκκλησίας τὴν ὃποίᾳ ὑπερβαλλόντως ἥγάπα καὶ ἔζη ἐν προσευχῇ καὶ ταπεινώσει, συμφώνως ταῖς ἐντολαῖς τῆς Θείας Διδασκαλίας. Γνωρίζω τὴν ἔξομολόγησιν του καὶ τὴν μετά ιεροῦ πόθου προσέλευσίν του εἰς τὴν Θείαν Μετάληψιν· Ἰσχύει, ἐν προκειμένῳ, διὰ τὸν Σαράντον, τὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου «ἔάν τε ζῶμεν, ἔάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. 14,8).

Ἀλλά καὶ ὀλβιος, εύτυχής διὰ τὴν βαθυτάτην ιστορική του γνώσην. Φιλίστωρ, φιλομαθής, λόγιος, ιστορικός, γεννάδας, πεπαιδευμένος, εύπατρίδης. Η ἀγάπη του διὰ τὴν Ἑλληνικήν γλῶσσαν τὸν καθιερώνουν, δέν θά εἶναι ὑπερβολή νά εἴπω, ώς ισάξιον μέ τὴν γενιά ἐκείνη τῶν διδασκάλων τοῦ Γένους. Διδάσκαλος τοῦ Γένους τῶν τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ 20^{ου} καὶ τῶν δύο πρώτων τοῦ 21^{ου} αἰῶνος.

Ἡ εύρυμάθειά του εἶχε ώς κέντρον τὴν συγγραφή καὶ τὴν διδασκαλία. Αὐτά ἦταν τά ἴδανικά καὶ ὄράματά του.

Ἡ τρίτομη «Ιστορία τῶν Ἀρχαίων Αθηνῶν», ἡ «Ιστορία τῆς Ἀρχαίας Σπάρτης», ἡ «Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας», «Οἱ μεγάλες μορφές καὶ μεγάλες στιγμές τοῦ '21», ἡ «Μικρασιατική Ἐκστρατεία» εἶναι μερικοί μόνον τίτλοι ἀπό τὸν θησαυρό τῶν ἔργων του.

Τυμή γιά τά έλληνικά γράμματα.

"Εφυγε ὁ Σαράντος Καργάκος πιστός, ἔτοιμος, καρτερικός στήν ἀσθένειά του, προσηλωμένος εἰς τά ιερά καὶ ὅσια τῆς ἐλληνορθόδοξίας, ἔφυγε μέ τήν πέννα στό χέρι, ιστορικός ὡν, γράφων ιστορίαν, αὐτός οὗτος, μέ τόν ἐπί γῆς βίον του.

Θά κατακλείσω τόν ἐπικήδειον τοῦτον λόγον μέ μία μαρτυρία ἐκ τῆς Ιεράς Μητροπόλεώς μου. "Οταν τόν παρελθόντα Ιουνίου τοῦ ἀπέστειλα μίαν ἐπιστολήν μέ τήν παράκλησιν ὅπως ἀναλάβει τήν τιμητικήν ἐπί ἐθελοντικῆς βάσεως θέσιν τοῦ ιστορικοῦ συμβούλου τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, μοί ἔδωκεν εὔθυς ἀμέσως τήν γραπτήν ἀπάντησιν, τήν ὁποία καὶ διαφυλάττω εἰς τό γραφείον μου: «Δέν ἔχω τίποτε ἄλλο νά Σᾶς πῶ, παρά νά ἑκφράσω τήν βαθειά συγκίνηση πού μοῦ προκάλεσε ἡ τιμητική ἐπιστολή σας. Δέν ἀρκεῖ οὔτε ἡ εύγενέστερη ἐλληνική λέξη «εὐχαριστῶ» γιά νά ἀνταποδώσω κατ' ἐλάχιστον τήν εύγνωμοσύνην μου, γιά τήν προσγενομένη στό πρόσωπό μου τιμή. Παρότι ἀπεύφευγα στή ζωή μου τούς τίτλους, αὐτόν πού μοῦ ἀπονέμετε τόν δέχομαι εὐχαρίστως, γιατί ἀφορά στήν ἀγαπημένη πατρίδα μου. Μακάρι νά μπορέσω νά ἀνταποκριθῶ σέ ὅτι μοῦ ζητήσετε».

Ἐπιθήσομεν, λοιπόν, τήν ὄφειλομένην τοῖς ἀλγοῦσι παράκλησιν καὶ παραμυθίαν. Ή τοῦ σώματος, Σαράντου Καργάκου, ἐκδημία, ἐνδημία πρός Κύριον εἶναι φάσκοντες.

Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἀναπαύσαι τήν ψυχήν αύτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων μετά τῶν ἀγίων.

Αἰωνία του ἡ μνήμη